

Κωνσταντίνος Κεφαλάς, 1898 - 1989

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο πρώτος γιος από έξι παιδιά του Πέτρου και της Άννας Κεφαλά. Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιάνο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια υπηρέτησε ως έφεδρος λοχαγός του μηχανικού στη Μικρασιατική εκστρατεία. Παντρεύτηκε την Αθηνά Πατσιάλη και είχε δύο κόρες, τη Γρηγορία και την Πετρούλα.

Εργάστηκε ως καθηγητής για μικρό διάστημα στη δημόσια εκπαίδευση (στα Γρεβενά). Μετά από τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (παλαιοντολογία, φυσική γεωγραφία και προϊστορική αρχαιολογία), εργάστηκε κυρίως στην ιδιωτική εκπαίδευση (Σχολή Α. Σχινά), από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 1969 ως γυμνασιάρχης.

Το 1958 εκλέγεται Πρόεδρος της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας και Διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου Βορείου Ελλάδος, που η Αδελφότητα ίδρυσε το 1957 με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της Ιωάννη Τάρη, και αγωνίζεται να το εμπλουτίσει και να το οργανώσει έως το 1970.

Το 1970 με τις προσπάθειες του Κ. Κεφαλά και του Κλ. Τσούρκα ιδρύεται ως Ν.Π.Δ.Δ. το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας, στο οποίο παραχωρείται η χρήση του κτηρίου του Παλαιού Κυβερνείου.

Ως Αντιπρόεδρος και Διευθυντής του Μουσείου αυτού ο Κ. Κεφαλάς εργάστηκε ακούραστα για να το οργανώσει και να το στελεχώσει έως το 1980, οπότε διορίζεται ο νέος Διευθυντής, ενώ παράλληλα βοήθησε σημαντικά στη δημιουργία τοπικών λαογραφικών μουσείων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Παραμένει στο Συμβούλιο του Μουσείου έως το 1982.

Πέρα από το συγγραφικό λαογραφικό του έργο ο Κ. Κεφαλάς άφησε αξιόλογο λογοτεχνικό έργο (ποιήματα, διηγήματα και χρονογραφήματα) και σημαντικό κριτικό (εικαστικές τέχνες).

Τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου Α' και το Χρυσό Σταυρό του Φοίνικος. Το 1981 η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε βραβείο για την «όλη προσφορά του στην προβολή της μακεδονικής λαϊκής τέχνης και λαογραφίας».

Το ΛΕΜΜ-Θ οργάνωσε το 1991 εκδήλωση στη μνήμη του σε συνεργασία με το Σύλλογο των Φίλων του ΛΕΜΜ-Θ (στη δημιουργία του οποίου, το 1978, πρωτοστάτησε ο Κ. Κεφαλάς) και με το Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής Σχινά.

